

Als de Heer het huis niet bouwt, heeft het geen zin dat de bouwers hard zwoegen. (..) Want aan de mensen die van Hem houden geeft de Heer wat ze nodig hebben, zelfs wanneer ze liggen te slapen.

Psalm 127 vers 1a, 2b Basisbijbel



European Christian Mission
april 2023

nieuwsbrief

ALBERT-JAN
JACQUELINE
CLOON
NEDERLAND

We kijken elkaar verwonderd aan. Is het echt waar? Alwéér? Het lijkt maar niet op te houden! Van alle kanten, steeds opnieuw. Dit moet echt van God zijn, dit zijn dingen die wij zelf niet bedenken en niet kunnen regelen.

Lieve mensen,

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over onze hoop en inzet om de panden van De Ontmoeting te kunnen kopen. We eindigden met de woorden: "Wat zou het geweldig zijn als we deze stap kunnen zetten! Als we een vaste plek hebben, waar we onze activiteiten verder uit kunnen bouwen. Waar we een veilige plek voor onze gasten kunnen blijven bieden, en mensen over het Koninkrijk van God kunnen vertellen."

Deal!

Er kwam vervolgens een enorme stroom met steunbetuigingen en giften op gang. (Zelfs een gift van € 50.000,00 van één gever.) We kregen in korte tijd niet alleen het geld bij elkaar wat nodig was, maar zelfs méér. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld de hypotheekkosten drukken of onderhoud uitvoeren. Eind december vond de economische overdracht plaats, en in januari werden de laatste handtekeningen gezet. Deal! De panden zijn nu eigendom van De Ontmoeting! We hebben de stap kunnen zetten. We hebben een vaste plek gekregen, en kunnen van daaruit verder werken. Daarbij kunnen we nu op lange termijn gaan denken. Een grote uitgave die je parkeert als je niet weet of je over drie jaar nog op je plek kunt blijven, die kun

je nu wel doen. Laminaat vervangen, goede eetkamerstoelen kopen, toegankelijkheid van het pand vergroten: we kunnen er nu mee aan de slag.

We ervaren dit echt als een geschenk van God. Hier is echt de Heer bezig het huis te bouwen. Het geeft ons ruimte, stabiliteit, nieuwe mogelijkheden, bevestiging dat het werk door mag gaan en mag groeien. God is groot!

En meer

Elke donderdagavond houden we een open maaltijd. Er is een fijn ploegje mensen dat bij toerbeurt voor ons kookt. Op het moment dat we met de maaltijden begonnen hebben we snel een stel borden en wat bestek bij verschillende kringloopwinkels gekocht. En daar aten we nog steeds mee. Zullen we daar nu niet een keer iets nieuws voor kopen? Al snel vonden we mooi bestek en zagen de eettafels er een stuk beter uit. Nu nog op zoek naar mooi servies. Dat moet wel van een goede kwaliteit zijn, zodat het heel wat jaren mooi blijft. Laten we eens bij een keukenwinkel vragen wat voor ons een goede keuze is.

Deze keukenwinkel had al een keer een paar borden bij ons gebracht en die waren erg mooi. En wat blijkt: ze hebben er nog veel meer. En we krijgen ze gratis mee! In totaal schenken ze ons bijna 60 borden en schalen van echte topkwaliteit.

Ook dit is weer een cadeau van God. We hebben het zelf niet bedacht, we waren er niet op uit, maar Hij legt het in harten van mensen om ons op deze manier te ondersteunen. Het maakt ons dankbaar.

En nog meer

Toen we Nieuwstraat 19/21 betrokken moesten we eigenlijk een alarminstallatie aanleggen van de verzekeraar. Na enig overleg kregen we toestemming om het bij goed hang- en sluitwerk te houden. Maar inmiddels zijn we zo ver gegroeid dat een alarminstallatie wel echt nodig is. En wat gebeurt er dan: komen er twee medewerkers binnenlopen van een groot beveiligingsbedrijf dat een nieuwe vestiging in Deventer opent. En echt, alwéér: we krijgen een alarminstallatie van hen. Gratis.

Begrijpt u inmiddels dat we elkaar verwonderd aankijken? Het lijkt maar niet op te houden!

God legt ons in de watten en geeft ons wat we nodig hebben (zelfs als we liggen te slapen ☺).



*Nieuw bestek, nieuw servies;
de tafel staat klaar voor de maaltijd*



Deventer verlangt

Een thuis

Niet voor iedereen is “thuis” een thuis. Het kan er koud zijn, eenzaam, onveilig. We zijn blij dat wij blijvend een thuis kunnen zijn voor hen die dat nodig hebben. Een thuis bij ons maar vooral bij God.



We hadden een mooie expositie met handgeknopte wandtapijten van Oleksandra Prenko uit Oekraïne.

En nóg meer

Het mooiste wat God ons geeft zijn de mensen die bij ons binnen komen lopen. We mogen steeds weer nieuwe mensen ontmoeten. We hebben prachtige gesprekken. Soms zien we dat mensen echt even tot rust komen van het drukke leven. Soms zien we dat mensen weer hoop krijgen. Opeens zit je midden in een geloofsgesprek met iemand. Nadat je jaren voor iemand hebt gebeden vertelt hij je dat hij de Bijbel is gaan lezen en een podcast volgt. Er doen weer mensen aan Alpha mee, en we zien hoe God erbij is en hun harten aanraakt. We maken zoveel mooie dingen mee!

Soms is het ook wel spannend, hoor. Als een bezoeker niet lekker in zijn vel zit, tegen een psychose aan, dan is het wel heel breekbaar. Als een bezoeker zoveel familieleden heeft verloren bij de aardbeving in Turkije. Als een gast weer in zo'n periode zit waarin hij steeds de grenzen opzoekt en er het liefste nét overheen gaat. Of een omwonende heeft klachten over de manier waarop sommige bezoekers hun fiets neerzetten. Dan is het goed om te weten dat we ons werk zelf niet in de hand hoeven te houden, maar dat God het huis bouwt. Heerlijk dat wij erin mogen wonen en werken.

God bouwt verder

Langzaam begint het aantal vrijwilligers weer te groeien, en dat is broodnodig. Sommige teams zijn erg klein en kwetsbaar. Het is heel fijn dat er vrijwilligers bij komen die bij de werkzaamheden helpen. We kunnen veel hulp gebruiken. Naast helpers zijn

er ook dragers nodig: mensen die medeverantwoordelijkheid op zich nemen, leiding nemen, meedraaien op managementniveau. We zijn blij dat Kor en Evelien van As naar Deventer komen, met het verlangen om De Ontmoeting mee te helpen dragen. Er zijn veel gesprekken en momenten van kennismaking aan vooraf gegaan. Hebben we hetzelfde verlangen? Herkennen we bij elkaar roeping tot het werk? Passen onze visies bij elkaar? Klikt het op persoonlijk vlak? De seinen staan op groen, en na de zomervakantie zullen Kor en Evelien beginnen aan een periode van inwerken.

Voor Kor en Evelien brengt het grote veranderingen met zich mee. Die zijn best spannend, ook al ervaren zij duidelijk dat dit de weg is die God hen wijst. Zullen we voor hen bidden?

Hartelijke groet,

Albert-Jan &
Jacqueline



De Ontmoeting
Koffie met ...



Heeft u al zo'n mooie Hoodie?
Te bestellen op
deontmoetingsboeken.nl/gifts
De opbrengst gaat 100%
naar De Ontmoeting.



We zijn blij met onze boekwinkel!

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel het evangelie te verspreiden in Europa. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ECM | Albert-Jan en Jacqueline Cloo willen zich fulltime in gaan zetten in de stad Deventer. Ze zijn hiervoor financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken op:

NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland o.v.v. 'fonds Cloo', of een machtiging afgeven via www.ecmnederland.nl/geven | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland 0570-637537

ftfcloo@gmail.com
ecmnederland@ecmi.org
www.ecmnederland.nl



ecm

het Evangelie voor Europa

