

“Jullie zijn hier om het licht te zijn dat alle kleuren van God zichtbaar maakt in deze wereld.”

Mat. 5:14 The message



Hallo lieve mensen,

Weer een nieuwsbrief van ons! Het is fijn om terug te kunnen kijken op allerlei positieve ervaringen in de afgelopen tijd.

Film

In onze buurt zijn er grote verbouwingen gaande en wordt er een park aangelegd. Om de buurt wat meer op de kaart te zetten, filmt een professionele filmmaker namens Gemeente Maastricht allerlei momenten en activiteiten. In de afgelopen drie jaar kwamen wij er als VIND ook regelmatig in voor. Eten koken voor mensen, bloemen planten, chocolaatjes uitdelen, de kerstviering, sinterklaas, burendag...van alles! Dit materiaal heeft hij nu voor ons gebundeld om een beeld te geven van het leven in een missionaire gemeenschap. Het eindresultaat is erg mooi geworden, we zijn er heel blij mee. Kijk maar: www.ecmnl.nl/missionaire-gemeenschap.

Tjerk gebruikt dit filmpje voor Nederland Zoekt. Voel je vrij om het filmpje te delen, bijvoorbeeld in je gemeente, want we zijn nog altijd erg enthousiast en onder de indruk van de kracht van deze manier van kerk-zijn.

Doopfeest

Samen met Proef! hebben we afgelopen najaar een Alpha-cursus gegeven. In

maart dit jaar is een van de deelnemers gedoopt! Wat een mooi feest om mee te maken.

Meidenklets

We vroegen aan Lydia: Wat hebben jouw leeftijdsgenoten volgens jou nodig om de waarde van geloof te ontdekken? Uit een brainstorm volgde het idee “meidenklets”: een avond samen koken, eten en met elkaar vragen bespreken uit een ‘kletsplot’. Ze heeft er meteen werk van gemaakt. De eerste avond (21 april) zat de tafel vol met een mooie mix van christelijke meiden en meiden voor wie dit helemaal nieuw was. Het was gaaf om te zien hoe ze dit als tieners zelf oppakten, geen onderwerp schuwden en het gewoon heel goed hadden met elkaar. Wij als ouders mochten van een afstandje toekijken en de vaat opruimen...☺ Gaaf om zo echt met elkaar ‘familie op missie’ te zijn.

Visiedag Nederland Zoekt

Op 18 maart jl. organiseerde Nederland Zoekt een Visiedag in Nijkerk. Mensen van allerlei organisaties en achtergronden waren uitgenodigd om mee te denken over de vraag: wat heeft de kerk van nu nodig, hoe kan Nederland Zoekt nog meer tot zegen zijn om als kerken het goede nieuws te zijn? In de middag hebben we gekozen voor het perspectief van de verschillende



Muziek maken bij de doop

“Genade en vrede voor elke vreemdeling, die zoekt naar de waarheid en geluk. Hier ben je welkom om te zijn wie je bent. Te zoeken naar wat God jou heeft gegund...”



Bloemen uitdelen met Pasen



Bloemen met een boodschap

generaties: de kracht en behoefte van de babyboomers, generatie X, Millenials en de generatie Z. Dat leverde boeiende inzichten op die we nu uitwerken en gebruiken voor Nederland Zoekt.

Reis naar Kroatië

Ook op de Biennial was het een van de gesprekspunten: hoe kunnen we aansluiten bij de behoefte van de nieuwe jonge generatie (de generatie Z). Dat sloot dus mooi aan. De Biennial is de tweejarige conferentie van ECM, die nu al weer vijf jaar geleden was vanwege COVID-19. Dit jaar werd het gehouden in Kroatië. Wat hebben we het daar goed gehad als gezin, samen met ruim 500 ECM'ers uit Europa, Amerika en Australië. De ontmoetingen, worship, preken en seminars waren zeer waardevol. Ook de tieners (er waren er 60!) en de kinderen hadden een gave tijd met elkaar.

Paasweekend

Net voor het Paasweekend kwamen we terug uit Kroatië. Op Goede Vrijdag mochten we helpen

bij de school in de buurt (waarvan we gebruik mogen maken voor onze kids bijbelclub en de vieringen). De kinderen hebben heerlijk geknutseld, gedanst en spelletjes gespeeld rondom het paasverhaal. Zondagochtend beleefden we de zonsopgang om 6:15 uur op de Pietersberg. Een activiteit met mensen uit verschillende kerken in Maastricht. In de middag deelden we bloemen uit in het park.

Start 3D traject

Nederland Zoekt start dit jaar samen met de organisatie Kerkpunt een leertraject in het midden van het land, de omgeving Amersfoort/Arnhem. In juni zijn er 'Proef-avonden', bedoeld om kennis te maken met een 3D-traject en te ontdekken of het iets is. Ben of ken je iemand die geïnteresseerd is? Laat het ons even weten, dan sturen we de praktische informatie.

*Tjerk, Anneke,
Lydia, Eva en David*



Visiedag Nederland Zoekt



Paasochtend: samen zingen terwijl de zon opkomt

COLOFON

European Christian Mission (ECM)

is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie, met als doel gemeenten stichten in Europa: dé missionaire strategie in het meest uitdagende continent voor christenen vandaag. Evangeliseren, discipelen maken en leiders trainen zijn daarom sinds 1904 kernbegrippen bij ons | Fam. van Dijk is financieel afhankelijk van giften. Je kunt hen steunen door een gift over te maken via

www.ecmnederland.nl/geven of op: NL02INGB0000254997 t.n.v. Stichting ECM-Nederland, Deventer o.v.v. "Fonds van Dijk" | ECM-Nederland - Postbus 861 - 7400 AW Deventer - Nederland - 0570-637537 ecmnederland@ecmi.org www.ecmnederland.nl

ANBI

ecm
Europe's Last Frontier

Ivm gevoelige informatie verzoeken wij u niets uit deze publicatie te verspreiden zonder onze toestemming | U krijgt deze mailing omdat u heeft aangegeven deze publicatie te willen ontvangen. Afmelden of uw voorkeuren aanpassen kan te allen tijde. ECM hanteert richtlijnen ter bescherming van uw privacy in overeenstemming met de nieuwe Europese regelgeving: www.ecmnederland.nl/privacy-statement